

Latijn in klas 2 en 3: zinvol of onzinnig?

Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, volgen er hieronder verscheidene argumenten in de vorm van “vraag en antwoord”.

Als ik voor de tweede klas geen Latijn kies, kan ik het dan later wel kiezen? Nee, de keuze voor Latijn begint vanaf 2014 in klas 2 met twee lesperiodes; in principe geldt deze keuze ook voor klas 3, (en alléén in speciale gevallen kan er worden gewisseld van Latijn naar ICT); vervolgens moet er in klas 3 opnieuw een vakkenpakketkeuze gemaakt worden voor klas 4 en 5, waarbij Latijn één van de mogelijkheden is, mits men het vak ook in klas 2 en 3 gevolgd heeft. Ook voor klas 6 en 7 moet er opnieuw een pakket samengesteld worden. Kortom, men kan Latijn dus voor 2 , 4 of 6 jaren kiezen, beginnend in klas 2.

Waarvoor heb ik Latijn nodig? Latijn is alleen verplicht in de meeste landen voor de studie Theologie en soms Archeologie; daarnaast is het **wenselijk** voor veel studies, zoals Romaanse talen (Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, enz.). Verder is het een goede ondersteuning voor allerlei andere talen, waar naamvallen en conjunctivus vormen bestaan (zoals Duits).

Een belangrijk aspect is ook het feit dat Latijn de enige taal binnen de Europese Scholen is waarbij **systematisch geleerd wordt te vertalen**. Bij alle andere talen wordt geleerd de taal te gebruiken, maar niet systematisch en letterlijk te vertalen.

Daarnaast is Latijn een extra ondersteuning voor de moedertaal, met name door het feit dat Latijn in principe **in de moedertaal** gegeven wordt (dus 4 uur extra onderwijs in het Nederlands), waardoor allerlei grammaticale aspecten direct verbonden kunnen worden met de equivalenten in de moedertaal.

Wat komt er nog meer aan bod behalve taal en vertalen? Naast deze aspecten wordt de Romeinse cultuur en geschiedenis in de loop van het gehele curriculum behandeld waarbij o.a. archeologie, bouwkunst, numismatiek, sculptuur, schilderkunst, epigrafie aan bod zullen komen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het “Nachleben”, het voortleven van de Klassieke cultuur in de middeleeuwse en moderne maatschappij, o.a. aan de hand van schilderijen en beeldhouwwerken.

Is Latijn moeilijk? Ja en nee. Dat is o.a. afhankelijk van je eigen “taalgevoel”, maar vooral van je **inzet**. Latijn is niet iets voor luie leerlingen: je moet wel bereid zijn te werken, want er moet geleerd worden, er moet herhaald worden, er moet voorbereid worden. (Waarvoor zit je anders op school?)

Is het niet een ouderwets en dood vak? Afgezien van een mogelijk: ”so what if?”, valt te overwegen dat men datzelfde zou kunnen zeggen van Egyptologie, paleontologie enz., hetgeen echter allemaal vakken zijn die ons helpen ons verleden en heden te begrijpen: wij zijn tenslotte als moderne maatschappij voortgekomen uit de Grieks-Romeinse cultuur en ook onze eigen taal en leefomgeving zijn daar nog steeds van doordrongen, al beseffen of zien we dat niet altijd. Maar ook het feit dat Donald Duck, Asterix en Obelix en zelfs Harry Potter in het Latijn vertaald zijn, zou een indicatie kunnen zijn dat het vak zo dood nog niet is. En vergeet ook de dagelijkse uitzendingen op het internet niet van nieuws in het Latijn...